

Er Muhammed profeteret i Esajas' Bog?

Jeg faldt over en af de mere pudsige anvendelser af profetierne i Esajas' Bog. I tidernes teologiske diskussioner mellem kristne og muslimer har det også været almindeligt for muslimer at forsøge at finde profetier i Det Gamle Testamente, hvor man kunne hævde, at Muhammed var omtalt. Det fortæller Jakob Skovgaard-Petersen bl.a. om i sin glimrende bog, *Muslimernes Muhammed – og alle andres*, udgivet på Gyldendal i 2020. En af disse forsøg kommer fra følgende tekst fra Esajas 21,6-9:

Dette siger Herren til mig:

»Sæt en vagtpost ud,
han skal melde, hvad han ser.

v7 Ser han vogne
med heste spændt for,
ryttere på æsler,
ryttere på kameler,
da skal han lytte,
lytte opmærksomt.«

v8 Da råber han, som holder udkig:
»Herre, dag efter dag står jeg på vagt,
nat efter nat er jeg på min post.

v9 Se, nu kommer
mænd på vogne
med heste spændt for.«

Så råber han:

»Faldet, ja, faldet er Babylon,
alle dens gudebilleder ligger knust på jorden.«

I den muslimske tolkning af denne tekst bliver Jesus den, der rider på æsel ind i Jerusalem, hvor Muhammed rider på en kamel ind i Medina. Skovgaard-Petersen bringer til og med et muslimsk maleri fra Tabriz i Iran fra omkring år 1300, hvor man ser de to komme ridende. Det Babylons fald, som teksten taler om, udlægges da som de muslimske troppers erobring af Irak og Babylon og ødelæggelse af afgudsbillederne i byen.

Det var naturligvis ikke den oprindelige hensigt med teksten. Babylon faldt adskillige gange i historien. Sargon erobrede byen i 710 fvt., Sankerib to gange, i 702 og 689, Assurbanipal i 684. De var alle assyriske konger. Den persiske konge Kyros erobrede Babylon i 539 fvt., og i lyset af, at Es 21,2 omtaler Elam og Medien som angriberne, er det mest sandsynligt den begivenhed, Esajas profeterer om; Elam og Medien var folk eller nationer fra det persiske område.

I Bibelens sidste bog, bruges denne tekst så i overført betydning. Den anden engel – Åb 14,8 – citerer vers 9 og taler om det symbolske Babylon. Med det kristne budskab ophører den geografisk-bogstavelige tolkning af disse profetier fra Det Gamle Testamente.